



De afgelopen maanden heb ik veel reacties gekregen op mijn oproep. Allemaal verhalen, herinneringen, anekdotes en foto's over de Barendrechtse brug. Hartelijke dank hiervoor! Ze krijgen een mooie plek in het boek.

Ik ben nu bezig met het uitwerken van het materiaal en zal u de komende tijd via de e-mail op de hoogte houden van de vorderingen. En wie weet, komen er nog meer verhalen bij.

Op 4 mei was ik met Johan Dam bij de kranslegging bij het oorlogsmonument aan de Achterzeedijk in Barendrecht. Uiteraard komt het verhaal dat hij aan burgemeester Van Belzen vertelde uitgebreid in het boek. In dit krantenartikel vast een kort voorproefje:

Johan Dam kent hét verhaal achter oorlogsmonument

AD, 6 mei 2019

Arco van de Ree
Strijen/Helrenoord

Johan Dam (75) uit Strijen was zaterdag voor het eerst in vele jaren weer aanwezig bij de kranslegging aan het oorlogsmonument bij het bruggenhoofd van de voormalige Barendrechtse brug.

Als kind kwam hij er vrijwel elk jaar. „Mijn vader maakte deel uit van het derde Grensbataljon dat hier in de meidagen van 1940 heeft gevochten.”

In de gevechten om de brug was het bataljon niet opgewaarden tegen de Duitsers. De vader van Johan overleefde de strijd, maar 33 anderen sneuvelden. Hun namen staan gebeiteld in het monument bij het voormalige bruggenhoofd. „Er is er iets vreemds met dit monument”, zegt Johan. Hij wijst op de afbeelding van een soldaat boven de namen van de slachtoffers. Hij is in gevecht met een adder, symbool van het kwaad. „In de oorspronkelijke beschrijving staat dat de soldaat in de richting van Rotterdam kijkt, maar hier zie je duidelijk dat hij naar de Hoeksche Waard kijkt.” Heeft de beeldhouwer zich vergist of is er iets anders aan de hand? Johan kan het raadsel gedeeltelijk oplossen. „In 1947 kreeg ik, net als iedereen, een oranje spaarvarken om geld in te zamelen.” Zo deed ook Johan een kleine duit in het zakje om het geld bijeen te brengen. Op 27 september 1952 werd aan de Hoeksche Waardse kant het monument onthuld. „Het stond aan de linkerkant van de rijbaan,” weet Johan. „En vanaf die positie kijkt de man wel richting Rotterdam.”

Het monument heeft tot in de jaren 60 op dezelfde plek gestaan. Toen is het verplaatst naar de Barendrechtse kant. „Waarom is mij een raadsel”, zegt hij.

Hans Onderwater reageerde op dit artikel en loste het raadsel op. De brug ging weg en de Gorzenweg zou niet meer worden. In Barendrecht zou een recreatiegebied komen met een betere infrastructuur. Bedankt, Hans!

Ik mis nog **foto's** die een kijkje in de stuurhut geven. Dus als u ze heeft, neem even contact met me op.



Arco van de Ree: 06 – 21 25 42 89 (na 18 uur en in het weekend)

arcovanderee@gmail.com

www.barendrechtsebrug.nl

Brugnieuws nr. 2

25 mei 2019



Op mijn vraag van de vorige keer heb ik een mooi antwoord gekregen van de Historische Vereniging Barendrecht. In hun fotocollectie hebben zij een fraaie foto met het bedieningspaneel in de stuurhut, die zij beschikbaar willen stellen. Hartelijk dank hiervoor!

Alle verhalen die ik tot nu toe heb ontvangen zijn verwerkt, maar dat wil niet zeggen dat het werk al klaar is. Soms loop je stad en land af op zoek naar iets. Maar je merkt dat je op een dood spoor zit.

zeefdruk

Dat is bijvoorbeeld het geval met de zeefdruk die boven aan deze pagina staat. Ik heb hem eind jaren tachtig of begin jaren negentig gekocht op de kunstmarkt in Barendrecht. Het is nr. 2 van in totaal 50 afdrukken. Verder staat er alleen in dun potlood 'kollage' op. Weet iemand de naam van de kunstenaar?

Barendrecht, getekend door Eldert van Gent

En dan dit boek uit 2000 met prachtige tekeningen van Eldert van Gent:



Er staan een paar prachtige tekeningen van de brug. 'Eldert de tekenaar' is in 2013 overleden. Kan iemand mij in contact brengen met bijvoorbeeld een van zijn kinderen. Zo'n prachtige prent verdient toch een prominente plaats in mijn boek?

Arco van de Ree: 06 - 21 25 42 89 (na 18 uur en in het weekend)

arcovanderee@gmail.com

www.barendrechtsebrug.nl



Brugnieuws nr. 3

8 juni 2019



Kunstenaar Theo Verhoeff was meteen enthousiast, toen ik hem vroeg om een ontwerp voor het omslag te maken. Hier komt hij uit zijn atelier aansjouwten met dit grote schilderij van de brug:



Ik was meteen verkocht en het schilderij ook! Theo heeft het midden jaren zestig geschilderd. Hij was toen bijna klaar aan de Academie voor Beeldende Kunsten.

Hij volgde de avondopleiding en reed elke avond met zijn scooter heen en weer tussen Mijnsheerenland en Rotterdam.

En nu wordt het schilderij ineens bevorderd tot boekomslag!

Intussen zijn er ook offertes voor de vormgeving en drukwerk binnengekomen. Dus nu wordt het wikkelen en wegen, zal ik dit of zal ik dat? De komende week hak ik de knoop door, want er is nog veel te doen.

In de komende weken is het tijd voor de grote spellingscontrole. We lezen alle teksten door en halen de fouten eruit en werken onduidelijkheden weg.

En dan is het ook de beurt aan het beeldmateriaal. Ik heb heel veel foto's en afbeeldingen op de computer staan. Maar er liggen ook nog echte foto's te wachten tot ze worden gescand. En dan heb ik nog zwart-witnegatieven. Maar waar vind je tegenwoordig nog een doka?



Arco van de Ree: 06 – 21 25 42 89 (na 18 uur en in het weekend)

arcovanderee@gmail.com

www.barendrechtsebrug.nl

Brugnieuws nr. 4

22 juni 2019



Het raadsel van de zeefdruk boven aan deze pagina is opgelost. Deze week had ik contact met Yda Vijfvinkel (inderdaad, van de schoenenzaak).

Zij is één van de kunstenaars die schuilgaat achter 'Kollage', een kunstenaarscollectief van zes kunstenaars.

De zeefdruk is uitgebracht in 1988 in een genummerde oplage van 100 exemplaren.

Bij ons thuis hangt nummer 2 al 21 jaaraan de muur in de slaapkamer.

Yda heeft ook nog deze foto opgeduikeld van het kraampje op de kunstroute waar 'Kollage' de zeefdrukken verkocht.

Nog meer nieuws: de kogel is door de kerk, de keuze is gemaakt. De Boekdrukker uit Amsterdam gaat mijn boek vormgeven en drukken. Binnenkort ga ik langs voor een eerste bespreking. In de volgende nieuwsbrief meer hierover.

In mijn mailbox kwam ik nog een prettige verrassing tegen. Een mail uit het Noorse Kristiansand van Cees Verkerk. Hij stuurde me zijn herinnering aan de Barendrechtse brug. Het is een verhaal, zoals we de Olympisch en wereldkampioen schaatsen uit Puttershoek kennen: verrassend en grappig.

De vorige keer had ik het over het afdrukken van zwart-witnegatieven. De Oudheidkundige Vereniging Strijen bood spontaan hulp aan en ze worden nu gescand. Dank, Adrie van Everdingen!

En intussen gaat de grote spellingscontrole natuurlijk gewoon door!



Arco van de Ree: 06 - 21 25 42 89 (na 18 uur en in het weekend)

arcovanderee@gmail.com

www.barendrechtsebrug.nl



Brugnieuws nr. 5

6 juli 2019



Wat een verrassend einde van de week. Vandaag heb ik de eerste prijs gewonnen van het Zeer Korte Verhalenwedstrijd op het Bram Rozafestival in Nieuw-Beijerland.

Het verhaal mocht niet langer zijn dan 300 woorden en het moest zich in de Hoeksche Waard afspelen. Zodoende schrijf ik het verhaal 'Stairway to Heaven'. Je mag drie keer raden waar het over gaat inderdaad!

- [Lees het verhaal: Stairway to heaven](#)

Het Bram Rozafestival is het grootste kunst- en cultuurfestival van de Hoeksche Waard. Het wordt elk jaar gehouden op het Gors in Nieuw-Beijerland



Op de foto krijg ik de prijs uit handen van wethouder Harry van Waveren (Hoeksche Waard): drie mooie boeken en een prachtig boeket bloemen.

Ben je nieuwsgierig hoe het verhaal klinkt? Klik op de rode knop en ik lees het voor:



Arco van de Ree: 06 – 21 25 42 89 (na 18 uur en in het weekend)

arcovanderee@gmail.com

www.barendrechtsebrug.nl

LinkedIn

Brugnieuws nr. 6

20 juli 2019



Ik heb veel leuke reacties gekregen op mijn Zeer Korte Verhaal. Allemaal hartelijk dank! De bloemen hebben na twee weken hun beste tijd gehad en de boeken liggen te wachten op een vakantie. Voorlopig heb ik nog geen tijd om te lezen, dat snap je wel. Zo zit ik er de laatste weken over het algemeen bij:



Langzamerhand nadert het eindspel. Gisteren was namelijk de deadline voor het aanleveren van het manuscript. Alle teksten en het beeldmateriaal is nu ingeleverd. Het lot ligt nu in handen van Inge Baeten, de vormgeefster. Zij gaat er ongetwijfeld iets heel moois van maken.

In een voorgesprek hebben we besloten dat het boek 25 centimeter hoog en 17,6 centimeter breed wordt en er komt een harde kaft omheen, dat voorkomt ezelsoren. Inge verwacht date de inhoud ongeveer 200 bladzijden in beslag neemt. Een kloek boek, dus!

Nu breekt er een periode aan van aanpassen, verbeteren en verschuiven. Het is echt waar: met passen en meten wordt de meeste tijd versleten!

Ik heb nog meer goed nieuws voor jullie. Mijn zoektocht naar nabestaanden van Eldert van Gent heeft succes gehad. Inmiddels heb ik goede contacten met Jeroen van Gent en mag ik een tekening van zijn vader in het boek opnemen.

Maandag is het 22 juli. Het is dan precies 50 jaar geleden dat onze geliefde Barendrechtse brug werd gesloten. Daar is nooit aandacht aan besteed. Ik vind het een mooi moment om daar even bij stil te staan. 's Avonds om 20 uur leg ik een bos bloemen bij het monument aan het bruggenhoofd. Wie zin heeft om hetzelfde te doen is van harte welkom!



Arco van de Ree: 06 – 21 25 42 89 (na 18 uur en in het weekend)

arcovanderee@gmail.com

www.barendrechtsebrug.nl



Brugnieuws nr. 7

3 augustus 2019



Op 22 juli waren ongeveer 20 mensen aanwezig bij het monument aan het Barendrechtse bruggenhoofd. Het was toen precies 50 jaar geleden dat de brug werd gesloten. Er stonden foto's bij en zijn bloemen gelegd. Maar er is vooral veel gepraat over de brug. Een geslaagde bijeenkomst, die voor herhaling vatbaar is. En de datum is al bekend: woensdag 22 juli 2020. [We haalden zelfs de voorpagina van Het Kompas!](#)



De afgelopen weken vormgeefster Inge Baeten van al jullie verhalen en foto's iets moois te gemaakt. De bestanden gaan maandag naar de drukker. Als het allemaal volgens plan verloopt, is **'Baken in het Landschap'** op 1 september klaar. Het boek ligt op zaterdag 7 september in boekwinkels van de Hoeksche Waard en Barendrecht. Het lijstje met namen is nog niet compleet. In de volgende nieuwsbrief staan alle adressen erin.

Misschien wel leuk om te weten, dat ik 45 bijdragen heb ontvangen. Ze staan allemaal in het boek: 13 uit Barendrecht, 25 uit alle vijf voormalige gemeenten in de Hoeksche Waard en 7 bijdragen van mensen die hun wortels hebben in IJsselmonde of de Hoeksche Waard, maar inmiddels elders in Nederland wonen.

7 september: officiële presentatie

De **officiële presentatie van het boek** is op zaterdag 7 september. Eigenlijk zijn er twee presentaties: 's morgens bij de Historische Vereniging in Barendrecht en 's middags in **'t Trefpunt in 's**-Gravendeel. Iedereen die mij een bijdrage heeft gestuurd, is welkom op een van de presentaties. Binnenkort krijgen jullie een uitnodiging van mij met het programma en het juiste adres en de juiste tijden.

Omslag

Ben je benieuwd hoe het boek er aan de buitenkant uitziet? Op de website staat een foto van de omslag.



Arco van de Ree: 06 – 21 25 42 89 (na 18 uur en in het weekend)

arcovanderee@gmail.com

www.barendrechtsebrug.nl



Brugnieuws nr. 8

17 augustus 2019

7 september: presentatie

Ik heb al heel wat reacties gekregen van mensen die aanwezig zijn. Wie nog niet heeft gereageerd op de uitnodiging, doe dat s.v.p. deze maand nog. Dan weet ik op hoeveel mensen ik kan rekenen.

Met ingang van 7 september is 'Baken in het landschap' voor **€19,95** te koop op de volgende adressen:

Barendrecht

The Read Shop, Middenbaan 82, 2991 CT Barendrecht.

Historische Vereniging Barendrecht, Dorpsstraat 150a, 2992 BE Barendrecht.

Dordrecht

Boekhandel De Nieuwe Bengel, Vriesestraat 35, 3311 NN Dordrecht.

's-Gravendeel

Boekhandel Bruna, Kerkstraat 41, 3295 BD 's-Gravendeel.

Heinenoord

Museum Hoeksche Waard, Dorpsstraat 13, 3274 BB Heinenoord

Numansdorp

Boekhandel Tolle Lege, Wethouder van de Veldenweg 5a, 3281 AN Numansdorp.

Boekhandel Edel, Voorstraat 14, 3281 AT Numansdorp.

Oud-Beijerland

Boekhandel Bruna, Molendijk 4, 3262 AK Oud-Beijerland.

Puttershoek

Boekhandel Bij Arie, Pieter Repelaerstraat 72, 3297 BM Puttershoek.

Strijen

Boekhandel Schouten, Kerkstraat 33, 3291 AJ Strijen.



Arco van de Ree: 06 – 21 25 42 89 (na 18 uur en in het weekend)

arcovanderee@gmail.com

www.barendrechtsebrug.nl



Brugnieuws nr. 9

31 augustus 2019

Vrijdag 30 augustus: Ze zijn er!

En ineens stond er een vrachtauto voor de deur met een pallet boeken. Helemaal uit Riga (Letland) gekomen waar ze zijn gedrukt. Het boek ziet er prima verzorgd uit en met de inhoud is gelukkig ook niets misgegaan. Jullie zullen het zaterdag a.s. wel zien op de presentatie. Wie zich nog niet heeft aangemeld is ook van harte welkom in Barendrecht ('s ochtends) of 's-Gravendeel ('s middags).



Arco van de Ree: *06 – 21 25 42 89 (na 18 uur en in het weekend)*

arcovanderee@gmail.com

www.barendrechtsebrug.nl

LinkedIn



Brugnieuws nr. 10

14 september 2019

Terugblik op 7 september

Wat een geweldige dag! Bij elkaar waren er ongeveer 60 mensen in **Barendrecht en 's-Gravendeel**. Het waren gezellige bijeenkomsten waar ik ontzettend van heb genoten. Hartelijk dank voor de aardige attenties die ik van sommigen heb gekregen. Er is veel gepraat met elkaar. Helaas had ik weinig tijd om uitgebreid met iedereen te praten vanwege de fotosessies en het signeren. Daar had ik niet op gerekend, maar wel erg leuk!

Hieronder kun je alvast wat foto's bekijken.

[Foto's gemaakt in Barendrecht](#)

[Foto's gemaakt in 's-Gravendeel](#)

Als je zelf **nog foto's hebt**, stuur ze toe dan zet ik ze erbij. Want ... deze nieuwsbrief gaat gewoon door. Er is nog zoveel te vertellen over de brug dat ik gewoon niet kan (en wil) stoppen!

Een stukje brug is even terug!

In de schuur van Peter Schot ligt een plank minder. Deze week heeft hij er samen met Jan Toonem een uitgehaald en beschikbaar gesteld voor de tentoonstelling bij de Historische Vereniging Barendrecht. Peter en Jan, ontzettend bedankt voor jullie medewerking. Ik zou zeggen: ga allemaal kijken! Arco van der Lee legde het transport vast in deze video:

[De Plank](#)

Lezingen

Goed nieuws voor de mensen die 7 september niet aanwezig konden zijn. Binnenkort geef ik twee lezingen over de Barendrechtse brug. En als je er vorige week bij was, ken je misschien wel iemand in je familie- of kennissenkring die het interessant vindt:

[Zaterdag 28 september, 14.00 uur: Bibliotheek Barendrecht](#) Middenbaan 109, 2991 CS Barendrecht.

[Donderdag 3 september, 19.30 uur: Museum Hoeksche Waard](#) Hofweg 13, 3274 BK Heinenoord.

Uitverkocht, wat nu?

Vorige week zag je mij bij een pallet boeken staan. Nou, die pallet is tot mijn verbazing helemaal leeg. Ik had niet gedacht, dat de verkoop zo snel zou gaan. Het boek is nog te koop bij:

Bij Arie (Puttershoek); Bruna (Oud-Beijerland); Edel (Numansdorp); The Read Shop (Barendrecht); Historische Vereniging Barendrecht en museum Hoeksche Waard (Heinenoord).

Ik moet nog even nadenken over een tweede druk, maar dat is een luxe probleem. Via deze nieuwsbrief houd ik jullie op de hoogte.

Ik heb wel een boek bewaard voor iedereen die zich heeft afgemeld voor 7 september. In de komende week neem ik wel contact op hoe de boeken in jullie bezig komen.

Reacties

Ik zou het leuk vinden, als je mij laat weten wat je van het boek vindt. Ook als er iets niet klopt of verkeerd is hoor ik dat graag.

Het boek is verschenen, maar ik ben er van overtuigd dat er nog meer verhalen over de brug zijn. Als je iemand spreekt of een mooi verhaal hoort, laat het me weten. Liefst per e-mail, het adres staat onderaan deze nieuwsbrief.



Foto: Ingmar Timmer



Arco van de Ree: 06 – 21 25 42 89 (na 18 uur en in het weekend)

arcovanderee@gmail.com

www.barendrechtsebrug.nl

LinkedIn

Brugnieuws nr. 11

28 september 2019

Goed nieuws: De plank mag blijven!

Volgende week, zaterdag 5 oktober, is de laatste dag van de tentoonstelling bij de Historische Vereniging Barendrecht (HVB). De originele plank van de Barendrechtse brug zou daarna terugkeren naar de schuur van Peter Schot. Maar Peter heeft besloten om de plank te schenken aan de HVB. "Eigenlijk hoort die plank daar thuis," vindt hij. Een mooi gebaar van Peter, dat getuigt van veel historisch besef. In ruil wil hij wel een degelijke plank terug om het gat in zijn schuur op te vullen. Maar dat lijkt me geen probleem!



Zaterdagmiddag 28 september waren er 21 mensen aanwezig bij mijn lezing over de brug in de bibliotheek Barendrecht. Het was een gezellige bijeenkomst met een lange nazit. Ik heb ook een samenvatting laten zien van de filmbeelden die ik onlangs kreeg. Deze beelden kun je ook zien in mijn volgende lezing:

[Donderdag 3 oktober, 19.30 uur: Museum Hoeksche Waard](#)

15 oktober: tweede druk van 'Baken in het Landschap'!

De afgelopen weken heb ik heel wat bestellingen doorgekregen van boekhandels. Daarom heb ik besloten tot een tweede druk. Op 15 oktober hoop ik de nieuwe boeken te ontvangen. Zo snel mogelijk zal ik daarna zal ik de boekhandels dan voorzien van een nieuwe voorraad. De meeste winkels leggen een lijstje van de bestellingen aan. Maar als u niet zo lang kunt wachten: er zijn nog exemplaren op voorraad bij: **Bruna (Oud-Beijerland)**; **Edel (Numansdorp)** **Tolle Lege (Numansdorp)** en **museum Hoeksche Waard (Heinenoord)**.



Arco van de Ree: 06 – 21 25 42 89 (na 18 uur en in het weekend)

arcovanderee@gmail.com

www.barendrechtsebrug.nl



Brugnieuws nr. 12

12 oktober 2019

Gratis boeken in de verzorgingshuizen en bibliotheken



De ledenraad van de Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden heeft een flink aantal boeken aangeschaft. Deze boeken hebben wij gratis verspreid in de bibliotheken en verzorgingshuizen in de Hoeksche Waard. De **officiële** overhandiging was op 4 oktober jl. in De Buitensluis te Numansdorp. Ik vind het een heel mooi gebaar en de bewoners stelden het erg op prijs!

De tweede druk is uit!

Gisteren is de tweede druk binnengekomen. Alle bestellingen die via het bestelformulier op de website zijn binnengekomen, zijn verzonden. Normaal gesproken kun je ze dus dinsdag 15 oktober a.s. in de brievenbus verwachten. Het is ook gelukt om vandaag alle bestellingen bij de boekhandels af te leveren. Het boek is vanaf nu weer overal leverbaar. Dit is [de lijst met verkooppunten](#) waar je het kunt kopen.



Reportage RTV Rijnmond

Op 4 oktober heeft verslaggeefster Marcia Tap, hiernaast op de foto, een mooie reportage gemaakt voor het RTV Rijnmond nieuws. Voor wie 'm heeft gemist: het is de moeite waard. Klik op de foto om hem te bekijken. Heus, het is de moeite waard.

19 oktober: signersessies met gratis tasje

Misschien heeft iemand het al aan je gevraagd: "Ik wil ook zo'n mooi tasje van de Barendrechtse brug?" Stuur de vragensteller dan zaterdag 19 oktober naar een van de twee signersessie"

- 11.00 – 12.00 uur: Christelijke boekhandel Tolle Lege, Weth. Van de Veldenweg 5a, Numansdorp
- 14.00 – 15.00 uur: The Readshop, Middenbaan 82, Barendrecht

Ik signeer de boeken die daar worden verkocht, al of niet met een persoonlijke boodschap. En het tasje ter waarde van €2,50 krijg je er gratis bij. Een mooiere (cadeau)verpakking kun je niet wensen!



Arco van de Ree: 06 – 21 25 42 89 (na 18 uur en in het weekend)
arcovanderee@gmail.com
www.barendrechtsebrug.nl



19 oktober: de tasjes vlogen weg



Zaterdag 19 oktober heb ik een aantal van u gezien bij de signersessies in Numansdorp (Tolle Lege) en Barendrecht (The Readshop). Het waren gezellige uurtjes waarin ik leuke gesprekken heb gevoerd met lezers en toekomstige lezers van ; Baken in het Landschap'. **Wat een toeval dat ik in Barendrecht de eerste handtekening heb gezet in een boek van Mevrouw Barendregt!** De tasjes van de Barendrechtse brug gingen ook als warme broodjes over de toonbank. Ik heb er nog minder dan tien over.

Mocht je in je familie- of kennissenkring mensen kennen die ook interesse hebben, dan is hier [de lijst met verkooppunten](#) waar het te koop is.

Podcast Barendrechtse brug



Donderdag 24 oktober was ik te gast bij 'Panorama Literama', het boekenprogramma van de lokale radio ExxactBarendrechtFM. Op uitnodiging van presentator John Brosens hebben we bijna een uur lang gepraat over de Barendrechtse brug. Voor wie de uitzending heeft gemist of het nogmaals wil horen is hier de podcast. Neem er wel even de tijd voor, want het duurt bijna 50 minuten:

- [Luister naar de podcast van 'Panorama Literama' van 24 oktober 2019](#)



Arco van de Ree: 06 – 21 25 42 89 (na 18 uur en in het weekend)

arcovanderee@gmail.com

www.barendrechtsebrug.nl

Brugnieuws nr. 14

9 november 2019

Hoe het allemaal begon



Donderdag 8 november 2018 ben ik serieus begonnen met mijn boek. Dat was gisteren precies een jaar geleden. Die avond hield Peter Pot (foto) in 's-Gravendeel een lezing over de Barendrechtse brug. Ik mocht daar vertellen over de plannen voor mijn boek en heb flyers uitgedeeld met een oproep om verhalen in te sturen. Ook heb ik de eerste contacten gelegd en gesproken met mensen die ook helemaal mesjogge zijn van de brug.

Ook de jeugd kiest voor de Barendrechtse brug

Een van de lezers benaderde mij met de vraag of ik materiaal wilde sturen voor de spreekbeurt van zijn dochter. Ze zit in groep 6 van de basisschool en wilde eerst iets vertellen over de Heinenoordtunnel, omdat **deze 50 jaar bestaat. Maar toen haar vader met 'Baken in het Landschap' thuiskwam, hoorde ze voor het eerst over de Barendrechtse brug. Al snel veranderde ze van onderwerp en koos voor de Barendrechtse brug.** Wat mij betreft een prima keuze! En uiteraard heb ik haar graag van de nodige informatie voorzien en vooral heel veel foto's gestuurd. **De spreekbeurt ging overigens prima: ze had een 9,5!**

Mocht je in je familie- of kennissenkring mensen kennen die ook willen kennismaken met de Barendrechtse brug, dan is hier [de lijst met verkooppunten](#) waar 'Baken in het Landschap' te koop is.



Arco van de Ree: 06 – 21 25 42 89 (na 18 uur en in het weekend)

arcovanderee@gmail.com

www.barendrechtsebrug.nl

Brugnieuws nr. 15

23 november 2019

Vrijdag 22 november

Afgelopen vrijdag was ik uitgenodigd door de Rotaryclub Hoeksche Waard voor een lezing over de Barendrechtse brug. Voor de meeste Rotarians waren het gedeelde herinneringen, want slechts 3 van de ruim 30 aanwezigen was na 1969 geboren. Een geslaagde bijeenkomst voor een zeer **geïnteresseerd** publiek.



Strijen

Vorige week stond ik met een stand op de gezellige cadeautjesmarkt in Strijen. En voor de komende weken heb ik nog twee evenementen op mijn programma staan: Maandag 2 december houd ik een praatje in de Hoeksche Huiskamer en zaterdag 14 december kun je me vinden op de cadeautjesmarkt in Huis te Hoecke in Puttershoek.

December, feestmaand

Sinterklaas is gearriveerd en de Kerstman is onderweg. Dus mocht je in je familie- of kennissenkring mensen kennen die ook interesse hebben in de Barendrechtse brug, dan is hier [de lijst met verkooppunten](#) waar 'Baken in het Landschap' te koop is. En als er geen winkel in de buurt is, kunnen ze het boek ook bestellen. Klik op de link naar het bestelformulier:

[BESTELFORMULIER 'BAKEN IN HET LANDSCHAP'](#)



Arco van de Ree: 06 – 21 25 42 89 (na 18 uur en in het weekend)

arcovanderee@gmail.com

www.barendrechtsebrug.nl

Brugnieuws nr. 16

8 december 2019



Hoeksche Huiskamer

Afgelopen vrijdag was ik te gast in de Hoeksche Huiskamer. Ruim 20 senioren uit Puttershoek ontmoeten elkaar regelmatig in cultureel centrum De Drie Lelies. In een ongedwongen sfeer drinken ze koffie en maken een praatje met elkaar. Af en toe vertelt er iemand een verhaal. Op 2 december viel die eer mij te beurt. Voor velen was de Barendrechtse brug een feest der herkenning. En gezien hun leeftijden was dat geen verrassing.

Dag Sinterklaasjel.

Deze week hebben we Sinterklaas uitgewuifd. Met dit mooie boek onder zijn arm zal hij zich niet vervelen op zijn reis naar Spanje. Gelukkig heeft hij zijn collega de Kerstman op de hoogte gebracht, dus wie weet zien we hem binnenkort ook rondlopen met 'Baken in het Landschap', verkrijgbaar in [de boekhandels](#) .

Bestellen kan ook: [BESTELFORMULIER 'BAKEN IN HET LANDSCHAP'](#)



In blijde verwachting

Je zult het altijd zien. Je boek is klaar en dan loop je plotseling tegen een verhaal aan waarvan je zegt: dat had er eigenlijk ook in moeten staan. Maar ja, dat gaat niet meer want het boek ligt al in de winkel. Dit overkwam mij enkele weken geleden. Ik ben nu bezig met het uitwerken van dit verhaal . Als het meezit kunnen jullie het in de volgende nieuwsbrief lezen.



Arco van de Ree: 06 – 21 25 42 89 (na 18 uur en in het weekend)

arcovanderee@gmail.com

www.barendrechtsebrug.nl



Met de jaren nam Barendrechtse brug steeds belangrijker plek in

Ons dna

Wat kenmerkt de Hoeksche Waard en zijn inwoners? Om die vraag te beantwoorden, neemt deze krant wekelijks iets typisch Hoeksche Waards onder de loop in de rubriek 'Ons dna'. In deze aflevering: de Barendrechtse brug.

Jasper van Everdingen

Hoeksche Waard

Eind negentiende eeuw wilde een aantal plaatselijke politici en notabelen de Hoeksche Waard uit zijn isolement verlossen. Onder aanvoering van de Numansdorpsse hoofdonderwijzer Welker voerden zij een politieke strijd voor de aanleg van een brug over de Oude Maas (die ondertussen heeft plaatsgemaakt voor de Heinenoordtunnel).

Geen waarde

Die brug kwam er in het jaar 1888 en kreeg in de volksmond al snel de aanduiding 'Barendrechtse brug'. „Misschien vanwege de alliteratie, maar waarschijnlijk omdat de gewone Hoeksche Waarder in die tijd geen enkele waarde hechtte aan een brug”, denkt Arco van de Ree. Hij is auteur van het onlangs verschenen boek *Baken in het Landschap* vol ver-



▲ File voor de Barendrechtse brug in 1969. FOTOPREESZ

halen over de Barendrechtse brug.

In de jaren 30 van de vorige eeuw kwam de handel tussen Rotterdam en de Hoeksche Waard langzaam op gang. Rotterdamse bakkers gingen met hun handel de brug over en zo maakte het eiland kennis met wittebrood. Het werd zo'n succes, dat de plaatselijke bakkers zelf dat brood ook gingen bakken. „Het eerste voorbeeld dat de invloed van de stad op het platteland duidelijk zichtbaar maakt”, aldus Van de Ree.

De brug mocht eerst van weinig belang zijn voor de Hoeksche Waarder, van lieverlee ging die een

steeds grotere rol in het dagelijks leven op het eiland spelen. „Een buschauffeur uit Piershil vertelde me op feestdagen soms al in Rotterdam in de file te staan. Passagiers stapten uit en haalden een patatje. Ze hoefden daarna maar een paar honderd meter te lopen om weer in te stappen.”

De Barendrechtse brug torende 67 meter boven het landschap uit. Tot de opening van de Euromast in 1960 was de brug het hoogste bouwwerk in de verre omtrek. Van de Ree: „Je kon er letterlijk en figuurlijk niet omheen.”

Het is vandaag de kortste dag van het jaar. Misschien wel daarom de kortste nieuwsbrief van het jaar.

Dit artikel uit het AD van 13 december vind ik een mooi sluitstuk van een prachtig 'brugjaar': de brug zit ons DNA, maar dat wisten we allang!

Ik wens jullie heel fijne Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een gezond 2020.

Het volgende brugnieuws vliegt zaterdag 4 januari 2020 je postbak binnen.

Tot dan!

BESTELFORMULIER 'BAKEN IN HET LANDSCHAP'



Arco van de Ree: 06 – 21 25 42 89 (na 18 uur en in het weekend)

arcovanderee@gmail.com

www.barendrechtsebrug.nl